



Rondreis Ethiopië, 24 dagen

Een reis naar Ethiopië is een eyeopener voor de avontuurlijk ingestelde reiziger. De prachtige afwisselende natuur, de bijzondere historische monumenten en de interessante bevolkingsgroepen in de Omovallei maken Ethiopië tot één van de boeiendste landen op het Afrikaanse continent. In het noorden vind je eeuwenoude kloosters, kastelen bij Gondar, de unieke rotskerken van Lalibela en de steles bij Axum. In het zuiden reizen we per jeep door afgelegen ruige gebieden, speuren naar wolven in het Balegebergte en bezoeken de dorpen van de Dorze, Arbore, Mursi, Hamar en Konso.

Reisschema

04-01-2019 Brussel - Addis Abeba
05-01-2019 aankomst Addis Abeba
06-01-2019 Addis Abeba - Chench - Arba Minch
07-01-2019 Arba Minch - Turmi Market
08-01-2019 Turmi- bezoek Omo Rate & Karo
09-01-2019 Turmi - Jinka
10-01-2019 Jinka - Mursi - Jinka - Key Afer - Jinka
11-01-2019 Jinka - Konso
12-01-2019 Konso - Arba Minch, boottocht op Lake Chamo
13-01-2019 Arba Minch - Chench (Dorze) - Yirgalem
14-01-2019 Yirga Allem - Awassa - Balegebergte (Dinsh)
15-01-2019 Dinsh - Tulu Dimtu - Shashemene - Addis Abeba
16-01-2019 Addis Abeba - Debre Libanos - Debre Markos
17-01-2019 Debre Markos - Bahir Dar, boottocht Lake Tana
18-01-2019 Bahir Dar - Gondar
19-01-2019 Gondar - Simiengebergte
20-01-2019 Simiengebergte
21-01-2019 Debark - Axum
22-01-2019 Axum
23-01-2019 Axum - vlucht naar Lalibela
24-01-2019 Lalibela
25-01-2019 Lalibela
26-01-2019 Lalibela - vlucht naar Addis Abeba
27-01-2019 Addis Abeba - Brussel



Dag tot dag

Addis Abeba en Arba Minch

Dag 1 Brussel - Addis Abeba

Dag 2 aankomst Addis Abeba

Dag 3 Addis Abeba - Awassa

Dag 4 Awassa - bezoek Dorsedorp - Arba Minch

Dag 5 Arba Minch, facultatieve boottocht Lake Chamo

Na de vlucht naar Addis Abeba word je op Bole International opgewacht door onze Nederlandse reisbegeleid(st)er en onze chauffeur. Zij brengen je naar het hotel in Addis Abeba. In de middag heb je tijd om Addis Abeba te verkennen. Zo kun je een kijkje nemen in het Nationaal Museum en in het Archeologisch Museum, dat is gevestigd in het vroegere paleis van Haile Selassie. Naast de unieke collectie op etnografisch gebied kun je hier rondwandelen in de oude slaapkamer van de keizer. Niet ver hier vandaan liggen de heuvels van Entoto. Met helder weer heb je hier vanaf de bont beschilderde Maagd Maria kerk een mooi uitzicht over de stad.



We hebben een lange reisdag voor de boeg naar Arba Minch. Afhankelijk van de omstandigheden (gesteldheid van de weg) brengen we op de weg naar Chenchu een bezoek aan een Dorzedorpje. Anders bezoeken we dit dorp de volgende dag. De Dorze, wonen tegen de groene hellingen van het Gughegebergte. Zij staan bekend om hun verfijnde weefkunst en maken prachtige dekens en kleden. Hun hoge hutten, die lijken op bijenkorven, zijn gemaakt van hout en bamboe vallen meteen in het oog. Uiteraard kun je hier een kijkje binnen nemen. Aan het eind van de dag bereiken we Arba Minch waar we de komende twee nachten blijven.

De volgende dag hebben we een vrije dag in Arba Minch. Degene die het vandaag rustig aan willen doen kunnen in de ochtend op eigen gelegenheid Arba Minch ontdekken. Als we de dag ervoor de Dorze nog niet hebben bezocht, dan gaan we hier in de ochtend naar toe. In de middag kun je deelnemen aan een optionele boottocht op het Lake Chamo. Dit meer ligt binnen de grenzen van Nechitsar nationaal park. Tijdens de boottocht kun je veel dieren van dichtbij zien, zoals enorme krokodillen, nijlpaarden en diverse vogelsoorten.

Turmi

Dag 6 Arba Minch - Arbore - Turmi

Dag 7 Turmi, optioneel bezoek Omo Rate

Vanuit Arba Minch rijden we verder naar ons einddoel van vandaag, Turmi. Onderweg stoppen we bij een kleine nederzetting van de Arbore. In Turmi kun je op de marktdag zien, dat het nomadenvolk de [Hamar](#) erg gesteld is op zijn uiterlijk. Zo smeren de vrouwen hun lichaam in met olie en roodbruine klei. Om hun armen, nek en benen dragen zij tinnen armbanden en vaak siert een brede leren riem die met schelpjes is afgezet hun middel. Zowel mannen als vrouwen besteden veel tijd aan hun kapsel. Mannen die een vijand hebben verslagen of een wild dier hebben gedood smeren klei in hun haar.



Opgedroogd wordt dit een kapje dat beschilderd wordt of verder versierd met een struisvogelveer. Bij de vrouwen zijn vlechtjes niet de laatste mode maar een eeuwenoude gewoonte die van moeder op dochter wordt doorgegeven. Tijdens je bezoek aan de markt is de kans groot dat je zelf het middelpunt van de belangstelling wordt en uitbundig bekeken wordt! Op de markt wisselen geiten, tabak en gebruiksvoorwerpen van eigenaar en worden de laatste nieuwtjes besproken.

Vanuit Turmi kunnen we een bezoek brengen aan Omo Rate en belanden in streken die tot op heden vrijwel niet ontsloten zijn. De bevolkingsgroepen, zoals de Dessanch, die hier leven realiseren zich nauwelijks dat zij deel uitmaken van Ethiopië. Ons jachtige westerse leven is hier onbekend en lijkt haast absurd. Metershoge termietenheuvels en acacia's tot aan de horizon geven het gebied een desolate aanblik. De felroze bloemen van de woestijnroos vormen hier een schril contrast. Langs de weg zien we af en toe verbaasde Hamar, die hun vee aan het hoeden zijn. Bij de Omorivier ontmoetten we de Danesch, die je graag in een primitieve kano naar de overkant roeien.

Jinka, Mago National Park en bezoek Mursistam

Dag 8 Turmi - bezoek Karo - Dimeka - Jinka

Dag 9 Jinka, bezoek Mago National Park en Mursistam

Onze terreinwagens hebben het zwaar om het leefgebied van de nomadische Karo te doorkruisen. Onderweg stoppen we bij een van hun kleine dorpen om kennis te maken. Enkele Karodorpen zijn mooi gelegen met uitzicht op de Omorivier. De bewoners, met hun gezichten spectaculair beschilderd met witte kalk, treden ons met



nieuwsgierigheid tegemoet. Op de [kleurrijke markt van Dimeka](#) ontmoet je diverse stammen en kun je mooie souvenirs voor het thuisfront kopen. Het levendige plaatsje Jinka is het economische hart van deze regio en heeft een kleine airstrip.



Vanuit Jinka maken we excursie naar het Mago nationaal park en de bevolkingsgroep de Mursi. Bereid je voor op een pittige rit want de "wegen" kunnen hier erg slecht zijn. Het park staat bekend om zijn landschappelijke diversiteit. Bergen en savanne worden afgewisseld met glooiende heuvels. Op de savanne kun je dik -diks, bavianen, verschillende antilopensoorten en met enige geluk olifanten observeren. In de Neri rivier leven krokodillen en nijlpaarden.

Na onze 'gamedrive' doorkruisen we een vallei die wordt geflankeerd door de Mursi Mountains. We gaan in dit ruige landschap op zoek naar de nog steeds geïsoleerde levende Mursistam. Het is een van de meest fascinerende bevolkingsgroepen van Ethiopië. De vrouwen staan bekend om de lipschotels, die een esthetische functie vervullen. Hoe groter de schijf is hoe mooier de vrouw is en hoe groter de bruidsschat is. De mannen versieren hun lichaam met inkervingen wat symbool staat voor de verrichte heldendaden. Na ons bezoek keren we terug naar Jinka.

Jinka en Konso

Dag 10 Jinka - bezoek Ari - Key Afar -Konso

Dag 11 Konso - Yirga Alem



Vanuit Jinka rijden we verder naar het noorden. Op de markt van Key Afer verhandelen diverse bevolkingsgroepen waaronder de halfnomadische Banna, Ari en Tsemay, hun waren op de markt. Een kleurrijk schouwspel. In de middag bereiken we Konso. Vanaf de weg heb je een goed uitzicht op hun dorpen en terrassen die hier tegen de bergen aangelegd zijn. Hun dorpen zijn omgeven door hoge muren. De dorpen zelf zijn een waar labyrint van huizen, stenen muren en houten hekwerken. Centraal in het dorp ligt een zware steen. Om te mogen trouwen moeten jongens bewijzen dat zij deze steen boven hun hoofd kunnen tillen. De Konso staan bekend om hun graven met

opvallende uit hout gesneden totems ter ere van de overleden. De totems zijn bijzonder geliefd bij kunsthandelaren en verdwijnen helaas steeds vaker uit het landschap.

De ongeasfalteerde weg naar Yirga Alem voert door een laagvlakte met een moerassig gebied aan weerszijde van de weg. Soms zie je hier maraboes, aasetende ooievaars,- en witte reigers in de bomen zitten. In kleine dorpjes bieden kinderen bananen en mango's aan. In Yirga Alem overnachten we in sfeervolle traditionele tukuls (ronde huisjes) op een koffieplantage.

Bale gebergte

Dag 12 Yirga Alem - Awassa - Bale gebergte (Dinsh)

Dag 13 Bale gebergte - Tulu Dimtu - Addis Abeba

Dag 14 Addis Abeba - Debre Libanos - Wushavallei - Debre Markos

We rijden verder naar Awassa. Aan de oevers van het meer verhandelen vissers hun dagvangst, die ter plekke direct wordt schoongemaakt. Het visafval trekt steevast pelikanen en maraboe ooievaars aan. Na onze stop rijden we verder naar Dinsh, onze uitvalsbasis voor het Balegebergte. We maken hier een wandeling op het Senetiplateau. De heuvels zijn hier bedekt met Juniper- en Ericastruiken. Afhangende mos geeft een sprookjesachtig effect. We kijken uit naar endemische diersoorten als de bergnyala en Menelik bos antilopen. Ook komen er in dit gebied fraaie colobusapen voor. Bale is bovendien het leefgebied van de Ethiopische wolf. Deze bedreigde



diersoort weten onze gidsen bijna altijd wel te spotten.

De volgende dag rijden we terug naar Addis Abeba. We verlaten de volgende dag voor het tweede gedeelte van onze reis de hoofdstad in de vroege ochtend. We hebben onze terreinwagens verruild voor een bus. Zwaar bepakte ezels, geiten en koeien delen de drukke wegen met gammele bussen, oude Fiat-vrachtauto's en blauwe minibusjes. We beginnen nu aan de historische route. 's Middags bereiken we het in de 13e eeuw gestichte klooster Debre Libanos, dat in een 700 meter hoge canyon ligt. Het beroemde klooster is gewijd aan de heilige Tekle Haimanot. Een smal weggetje voert naar een kerk met het graf van deze heilige, dat een drukbezocht pelgrimsoord is. Er naast bevindt zich een klein museum.

Na ons bezoek trekken we noordwaarts naar de indrukwekkende kloof van de Blauwe Nijl. Een weg met vele scherpe haarspeldbochten brengt ons bij een bewaakte brug over de Nijl waarvan het water eerder bruin dan blauw te noemen is! De weg voert verder via Dejem en Debre Markos, waar we de nacht doorbrengen.

Debre Libanos, Debre Markos, Bahir Dar & watervallen van de Blauwe Nijl

Dag 15 Debre Markos - Bahir Dar, boottocht Lake Tana

Dag 16 Bahir Dar- watervallen van de Blauwe Nijl - Gondar

De volgende dag rijden we verder naar de middelgrote stad Bahir Dar. We maken hier een boottochtje op het Tana-meer. Dit grootste meer in Ethiopië wordt bijna geheel omzoomd door dicht papyrusriet. Van deze papyrus maken de lokale vissers hun bootjes, tanqwa's genaamd. In het meer liggen twaalf eilanden waarop zich kloosters en kerken bevinden.

Tijdens onze boottocht bezoeken we één of twee kloosters, die zijn gelegen op een schiereiland. In de eenvoudige veelal uit leem en hout opgetrokken kerken tref je rijk beschilderde muren met scènes uit de Bijbel. Daarnaast bevatten de kerken prachtige geïllustreerde manuscripten en kostbare religieuze voorwerpen.



De volgende ochtend reizen we over een slechte weg naar de watervallen van de Blauwe Nijl, die lokaal bekend staan als Tissisat. Om hier te komen dien je de oude stenen brug van Tisoaha Dildil te passeren, waaronder de Nijl in een nauwe en diepe kloof stroomt. Een kleine klim brengt je bij de watervallen, die over een breedte van zo'n 400 m naar beneden storten. In de ochtend word je hier stevast getrakteerd op een spectaculaire regenboog. Door de waterdamp is de omgeving permanent vochtig wat niet alleen een weelderige plantengroei oplevert, maar ook glibberige padjes.

We reizen daarna verder naar Gondar, dat kastelen en paleizen bezit uit de 16e tot de 19e eeuw, toen het de hoofdstad van het Ethiopische rijk was.

Vanaf het kasteel van Fasilades heb je een goed uitzicht op de omgeving. Hier is ook de leeuwenkooi waar tot 1992 de Abessijnse koninklijke leeuwen werden gehouden. Tegenwoordig biedt de overwoekerde kooi 's nachts onderdak aan loslopende geiten.

De ruïnes van het paleis van keizerin Mentwab zijn indrukwekkend. Dwaal door de grote zalen waar je prachtige houten en stenen plafonds aantreft. De baden gesitueerd in een rechthoekig complex boden de heersers van Gondar de nodige ontspanning. Aan de rand van de stad ligt het mooie ommuurde kerkje van Debre Birhan Selassie, die in de 17e eeuw is gebouwd tijdens de regering van Yohanis I. Hij bevat een fraai plafond dat beschilderd is met 80 engelengezichten en enkele prachtige wandschilderingen.

Gondar en de Simien mountains

Dag 17 Gondar - Simien mountains

Dag 18 Wandeling Simien mountains

De rit naar het [Simiengebergte](#) biedt onderweg mooie uitzichten op de omliggende bergen en in september staan hier veel wilde bloemen in bloei. In het plaatsje Debark, waar we zullen overnachten, is het hoofdkwartier gelegen van het Simien Nationale Park.



Het Simiengebergte is één van de grootste bergmassieven van Afrika met een unieke flora en fauna. In het Simiengebergte bevindt zich de Ras Dashan (4550 m), de hoogste bergtop van het Ethiopisch Hoogland, en de op tien na hoogste berg van Afrika. We maken hier een prachtige dagwandeling. Je kunt onderweg genieten van de mooie vergezichten en met enig geluk vang je een glimp op van de endemische Gelada-bavianen, lammergieren of de Simienvos.

Axum

Dag 19 Debark - Limalimopas - Axum

Dag 20 Axum - stadwandeling olv lokale gids

Dag 21 Axum - vlucht naar Lalibela

We vervolgen onze reis door de provincie Tigray. Ons einddoel, - [de stad Axum](#) -, is voor Ethiopiërs een belangrijke religieuze plaats en de vermeende verblijfplaats van de beroemde Ark des Verbonds. De stad was eeuwenlang het centrum van een groot Ethiopische rijk. Indrukwekkende grafsteles, waarschijnlijk opgericht ter nagedachtenis aan koningen, getuigen van de welvaart van dit Aksumitisch imperium. De reusachtige stèles zijn aan de voor en zijkant versierd met afbeeldingen die lijken op de ramen en deuren van een huis.

Rondom Axum vind je ruïnes van onder meer het paleis van de [koningin van Sheba](#) en verschillende ondergrondse tombes van diverse koningen. Ook de eeuwenoude bijbels die bewaard worden in de Maryam Zionkerk zijn bijzonder. Priesters kunnen je hier tevens de collectie kronen van de voormalige keizers tonen. Er naast ligt een klein archeologisch museum. We maken hier onder begeleiding van een lokale gids een wandeling.



Lalibela

Dag 22 Lalibela

Dag 23 Lalibela - vlucht Addis Abeba - Brussel

Dag 24 aankomst Brussel

De volgende dag vliegen we van Axum naar Lalibela. [Lalibela](#), gelegen op een plateau, is een groot dorp met dicht op elkaar geplaatste hutten. De tijd lijkt er te hebben stilgestaan. Je hebt hier de gelegenheid om de rotskerken van Lalibela te bezoeken en eventuele korte uitstapjes te maken in de omgeving.



De legende vertelt dat koning Lalibela in een tijdsbestek van twintig dagen met de hulp van engelen zo'n twaalf kerken uit de rotsen liet verrijzen. In hoeverre dit waar is valt te betwijfelen. Onbetwistbaar vormen deze kerken echter de meest indrukwekkende monumenten in Ethiopië. De kerken zijn in twee groepen opgedeeld en door tunnels met elkaar verbonden. In enkele kerken zijn fraaie muurschilderingen aangebracht die in het oplichtend kaarslicht een spookachtig effect geven.

In de ochtend wanneer de gelovigen toestromen om een gebedsdienst bij te wonen is de sfeer intens. Monotoon gezang, de geur van wierook en doffe klanken van grote drums laten zeker een onvergetelijke indruk bij je achter. In donkere ruimten staan priesters met een bijbel in de hand bij ramen of kaarsen te lezen. Graag tonen

ze je de grote heilige kruizen. Loop ook eens rond de kerken.

In kleine nissen in de rotswand tref je hier kluizenaars aan die zich in leven houden met giften van gelovigen. In de omgeving van Lalibela kun je te voet of per muilezel leuke tochten maken naar een aantal mooie kerken en kloosters. Zo kun je bijvoorbeeld het kerkje Naäkuto Laäb bezoeken. De rit erheen voert door een fantastisch landschap met pittoreske dorpjes waar kinderen je steevast met "faranjii" (vreemdeling) naroeppen. Vanuit Lalibela vliegen we terug naar de hoofdstad Addis Abeba. Hier kan je nog een middag rondkijken voordat we terugvliegen naar Brussel.

Op weg met Djoser

Bij onze reizen is geen sprake van een strak gepland reisschema. De reisdagen staan natuurlijk vast, maar ter plaatse wordt het programma in overleg tussen de groep en de reisbegeleiding ingevuld. De reisbegeleiding biedt de meeste dagen wel een programma aan en een aantal excursies is inbegrepen, maar je bent zeker niet verplicht hieraan deel te nemen. Wie er liever zelf op uitgaat, heeft daartoe alle vrijheid. Zo leer je een land tenslotte het beste kennen. Gemiddeld bestaan de groepen uit 16 deelnemers. De maximale groepsgrootte is 19 personen.

Accommodatie

Het toerisme staat in Ethiopië in de kinderschoenen. De wat grotere hotels zijn in handen van de staat. Tijdens deze reis overnachten we in Addis Abeba, Bahir Dar, Arba Minch, Axum, Konso, Lalibela en in Turmi in comfortabele middenklasse hotels. Andere hotels in het zuiden en in het Simiengebergte zijn eenvoudig met een rudimentaire inrichting. In Yirga Alem overnachten we in traditionele comfortabele tukuls, hier deel je soms het sanitair met je reisgenoten. Houd er rekening mee dat stroom- en waterstoringen terugkerende problemen zijn in Ethiopië en voor ongemak kunnen zorgen.

Bekijk hotelreviews op  [tripadvisor.nl](https://www.tripadvisor.nl)

Addis Abeba	Ghion Hotel
Turmi	Evangadi Lodge
Konso	Kanta Lodge
Yirgalem	Aregash Lodge
Gonder	Mintewab Lodge
Debark	Sona Hotel
Lalibela	Lal Hotel

Deze selectie geeft een goed beeld van de hotels waar we op deze reis verblijven.

Vliegreis

Tijdsverschil

In Ethiopië is het in de zomer één uur en in de winter twee uur later. Afgezien van dit tijdsverschil kent Ethiopië niet alleen een andere tijdrekening dan ons, ook klokijken kan hier een verwarrende bezigheid worden. De dag wordt hier namelijk in twee keer twaalf uur gedeeld!

Landarrangement

In verband met de koppeling van de binnenlandse vluchten aan de internationale vluchten is het niet mogelijk om het landarrangement te boeken.

Vervoer

In het zuiden reizen wij met onze eigen terreinwagens van het type Toyota Landcruiser of Nissan Patrol. In het noorden van Ethiopië (dag 12 t/m 18) maken we gebruik van een eigen bus. Hierdoor kunnen wij onderweg stoppen waar we willen. De doorgaande wegen in Ethiopië zijn grotendeels niet geasfalteerd wat betekent dat in de droge periode de wegen stoffig kunnen zijn en in het regenseizoen in modder veranderen.

Reistijden zijn flexibel al naar gelang de gesteldheid van de weg, maar enkele pittige reisdagen in dit grote land zijn onvermijdelijk. De enorme afstanden van Axum - Lalibela - Addis Abeba overbruggen we met comfortabele binnenlandse vluchten.

Bij de reis inbegrepen

- Vlucht
- Alle vluchttoeslagen
- Twee binnenlandse vluchten
- Nederlandse reisbegeleiding
- Hotelovernachtingen met ontbijt
- Vervoer per bus én terreinwagens
- Bezoek verschillende weekmarkten
- Bezoek bevolkingsgroepen in de Omovallei
- Boottocht Lake Tana
- Bezoek watervallen van de Blauwe Nijl
- Stadswandeling met gids in Axum
- Stadswandeling met gids in Gondar
- Excursies volgens programma

Excursies

Bij Djoser bepaal je zelf welke bezienswaardigheden je de moeite waard vindt om te bezoeken. De een struint graag over de markt op zoek naar leuke Ethiopische souvenirs, de ander wil op zijn gemak rondkijken in de stadjes onderweg of strijkt neer op het terras. In de meeste gevallen kun je zelf of met groepsgenoten, al dan niet met hulp van onze reisbegeleiding, er te voet of met lokaal vervoer erop uit trekken. Toegangsgelden zijn dan ook niet bij de reissom inbegrepen, zodat je alle vrijheid hebt om je eigen plan te trekken.

Sommige bezienswaardigheden mag je niet missen, zijn slecht bereikbaar of liggen 'en route' naar onze volgende overnachtingsplaats. Dergelijke excursies of het vervoer zijn bij Djoser in het programma opgenomen. Eventuele entreegelden zijn echter niet inbegrepen, zodat je ter plekke altijd de vrijheid hebt om te bepalen of je iets al dan niet wil bekijken.

Tijdens deze reis door Ethiopië zijn de volgende excursies in het reisprogramma inbegrepen:

- Bezoek Dorze bevolkingsgroep nabij Chenchä
- Bezoek Arboredorp
- Bezoek Karodorp
- Bezoek Mago nationaal park en Mursidorpje
- Bezoek Konsodorp
- Boottocht op Lake Tana en bezoek kloostereilanden
- Bezoek watervallen van de Blauwe Nijl
- Stadswandeling met gids in Gondar
- Stadswandeling met gids in Axum

Reisdocumenten

- E-ticket. Meer informatie ontvang je ongeveer 2 weken voor vertrek.
- Een paspoort dat na vertrek nog minstens zes maanden geldig is.
- Visum. Dit kan eenvoudig voor USD.50,- bij aankomst op de luchthaven in Addis Abeba worden verkregen. Organiseer je liever het visum voor vertrek, dan kun je in dat geval de visumaanvraag zelf regelen bij de betreffende ambassade in Brussel, maar je kunt dit ook laten verzorgen door [Visumburo/CIBT](#). In dit laatste geval brengen we naast de kosten van het visum € 60,- bemiddelingskosten per visum in rekening. Je paspoort dien je dan op te sturen naar het Visumburo/CIBT. In beide gevallen ontvang je ongeveer 6 weken voor vertrek een e-mail met meer informatie over de visumaanvraag.

Geldzaken

In Ethiopië wordt er betaald met de Ethiopische birr. Kijk voor de actuele koers op [oanda.com](#).

Pinnen: beperkt mogelijk in Addis Abeba, Bahir Dar en Arba Minch. Pinautomaten zijn vaak buiten werking

Contant: zowel euro als Amerikaanse dollars kunnen in banken worden gewisseld

Creditcards: wordt op enkele plaatsen in Addis Abeba geaccepteerd, maar zijn fraudegevoelig

Indien je geld wisselt, is het raadzaam de wisselbewijzen van de banken goed te bewaren. Bij terug wisselen van Bir naar Euro wordt hier om gevraagd.

Als richtbedrag voor uitgaven die niet bij de reissom zijn inbegrepen, zoals maaltijden, entreegelden, facultatieve excursies en persoonlijke uitgaven geldt minimaal € 225,- per persoon per week.

Het is in Ethiopië gebruikelijk fooien te geven voor verleende diensten. Om te voorkomen dat je steeds fooien uit moet delen, wordt aan het begin van de reis een fooienpot ingesteld, waaruit de (gezamenlijke) tips aan de chauffeurs, gidsen, hotelpersoneel e.d. worden betaald. De richtlijn voor de fooienpot voor deze reis bedraagt € 35,-.

Maaltijden

De reis wordt aangeboden op basis van logies met ontbijt. De overige maaltijden, lunch en diner, zijn voor eigen rekening. Dit heeft als voordeel dat je vrij bent om te bepalen waar je gaat eten en je ook eens de lokale keuken kan proeven. Het nationale gerecht in Ethiopië is injera dat 's morgens, 's middags en 's avonds wordt gegeten. [Injera](#) is een grote platte sponsachtige, licht zure pannenkoek waar vlees, kip, vis en groenten op worden gelegd. Steevast wordt dit gerecht, dat men op een grote schaal serveert, op smaak gebracht met 'wat', een (soms zeer) pittige saus. Van één portie kun je meestal met zijn tweeën eten.

In Addis Abeba, Arba Minch, Bahir Dar, Axum en Lalibela worden in de wat grotere restaurants tevens westerse maaltijden geserveerd. Als overblijfsel van de Italiaanse overheersing vind je hier altijd spaghetti op de kaart.

Coca Cola, Mirinda (soort Fanta) en Sprite zijn de enige frisdranken die je op het platteland kunt krijgen. Mineraal water, Ambo genaamd, is evenals bier overal verkrijgbaar. Houd je van koffie dan is Ethiopië hét land voor jou. Koffie drinken is belangrijk in de Ethiopische cultuur en gaat gepaard met een uitgebreide ceremonie.

Gezondheid

Voor deze reis wordt aangeraden:

- Vaccinaties tegen DTP, hepatitis A, gele koorts en soms cholera-verklaring

- Malariatabletten

Het is verstandig goed te letten op wat je eet. Tevens raden we je aan een kleine medische kit mee te nemen met o.a. aspirine en middelen tegen darmstoornissen. Een zoutoplossing (als ORS) tegen uitdroging komt zeker van pas. De reisbegeleiding is overigens ook in het bezit van een medische set, met daarin steriel medisch hulpmateriaal.

In het Simiengebergte zijn er wandelingen mogelijk boven de 3.000 meter. Hierbij moet je rekening houden met hoogteziekte. Het is belangrijk om dan veel water te drinken, waardoor de zuurstof makkelijker wordt opgenomen.

Hotelverlenging

Verlenging mét accommodatie is in Addis Abeba bij te boeken. In Addis Abeba verblijf je na afloop in een centraal gelegen middenklasse hotel. De prijs is vanaf € 50,- op basis van logies/ontbijt in een tweepersoonskamer per persoon per nacht. De prijs voor een eenpersoonskamer bedraagt € 80,- per nacht.

De genoemde prijzen zijn zonder wijzigingskosten van de vlucht en de transfer van/naar de luchthaven.

Klimaat en geografie

Aangezien Ethiopië dicht bij de evenaar ligt, zou je een tropisch klimaat met een constante temperatuur verwachten. Dit gaat voor het laagland zeker op. Het hele jaar door ligt de gemiddelde temperatuur hier rond 25° C. In de hoger gelegen gebieden, zoals bijvoorbeeld het Simiengebergte, ligt de gemiddelde temperatuur veel lager en kan het kwik 's nachts tot 5° dalen.

Warme kleding is dan ook een vereiste. Ethiopië kent twee regenseizoenen, een korte van februari tot maart en een langere van juli tot september. In die perioden vallen aan het einde van de dag korte hevige buien. Na het regenseizoen is de natuur op zijn mooist. Jacaranda bomen staan in prachtige paarse bloesem en op het land zie je wuivend tef, het graan waar injera mee wordt gemaakt.

Gidsen

Deze reis wordt begeleid door een ervaren Nederlandssprekende reisbegeleider die al jaren reizen begeleidt. Onze reisbegeleiders zijn verantwoordelijk voor de organisatorische en technische aspecten van de reis. Hun reiservaring en deskundigheid geeft een meerwaarde aan de Djoserreizen. Een zorgvuldige en uitgebreide training legt hiervoor de basis.